



*Nieuwerkerk aan den IJssel, 2 maart 2026.*

### **1. Ledenvergadering 21 april a.s. locatie gewijzigd**

In tegenstelling tot eerder gemeld, houden we de ledenvergadering in de Ringvaartkerk (voorheen de Bron) Ringvaartlaan 16 2914VJ Nieuwerkerk aan den IJssel. Inloop vanaf 19.00, vergadering start 19.30. We hebben hiertoe besloten om ook de leden die overdag werken in staat te stellen om te komen.

We blijven als vereniging natuurlijk bestaan, en na de opruimklus blijven we actief. Op de ledenvergadering willen we zaken behandelen zoals:

- Verantwoording over de ontruimingsoperatie en hoe we dit hebben aangepakt;
- De stand van zaken bij het zoeken naar een alternatieve ruimte;
- Het jaarverslag 2025, de financiële verantwoording en de begroting voor 2026;
- Het voorgenomen beleidsplan voor de komende jaren en de activiteiten die we denken te gaan organiseren en hoe we de leden daarbij willen betrekken;
- Een presentatie met beeld over 34 jaar oudheidkamer.

### **2. Postume eer Dirk van den Dool**

Het College van B&W heeft besloten verzetsman Dirk van den Dool een straatnaam toe te kennen. Eerdere pogingen hiertoe kwamen om een of andere reden nooit van de grond ondanks diverse pleidooien. Ook de Moordrechtse historicus Panc Vink was een fel pleitbezorger. Echter rond de activiteiten van 80 jaar bevrijding werden we via via in contact gebracht met Alex van den Dool een nog levende zoon. HVN werd verzocht alsnog een poging te doen. Dit leidde uiteindelijk ertoe dat HVN weer een actie startte om deze "vergeten" verzetsman alsnog van een gedenkpunt in de vorm van een straatnaam, te voorzien. In overleg met de Gemeente en de Straatnamencommissie kwam daar uit dat het verbindingspad tussen de Oranjebuurt en de Kerklaan nu het D.F. van den Dool pad zal gaan heten. Op 4 mei zal de burgemeester deze straatnaam onthullen, waarbij Alex van den Dool zal worden uitgenodigd. Hiermee is een grote omissie in het gedenken van het verzet in Nieuwerkerk alsnog gerepareerd.

**Moordrechts historicus Panc Vink 20 jaar geleden:**

**'Deze man verdient een mooi plein, singel of laan'**

**In Nieuwerkerk is geen enkele gedenksteen voor verzetsheld Dirk van den Dool. Alleen op de plek in Amersfoort waar Van den Dool is gefusilleerd en op de begraafplaats Oud-Leusden is de naam van Van den Dool in steen gegraveerd terug te vinden. Moordrechtenaar Panc Vink vindt dit zeer jammer. "Deze man verdient een mooi plein, singel of laan. Als je denkt aan wat deze man allemaal heeft gedaan in de oorlog, is dat wel het minste wat de gemeente kan doen."**



*Figuur 1 Gezin van den Dool*

### **3. Nog boekjes over de 2<sup>e</sup> wereldoorlog in Nieuwerkerk beschikbaar.**

Er zijn nog boekjes beschikbaar over het wel en wee in en rond Nieuwerkerk tijdens de 2<sup>e</sup> wereldoorlog. Deze liggen ook op de ledenvergadering. Het boekje is geschreven door Kor van der Glas en is naast aanvullend onderzoek, gebaseerd op bij de HVN aanwezige bronnen. Ook het verhaal over van den Dool, komt hierin ruim aan de orde.

Wie niet op de vergadering komt kan contact opnemen met Kor via [k.vd.glas@outlook.com](mailto:k.vd.glas@outlook.com). De ledenprijs is € 5,00.

Het boekje is voor *niet-leden* ook te verkrijgen bij de uitgever Baasimmedia aan de Parallelweg Zuid 29 te Nieuwerkerk aan den IJssel. De prijs voor niet-leden is € 10,00.