

Mevrouw Verboom van Gelderen geb. 1914.

In Kortenoord vlak bij de molen hadden mijn vader en mijn opa Job van Gelderen een kruidenierszaak. Toen mijn broer Job de zaak overnam verhuisden we met ons gezin naar de "huttenbuurt". Deze buurt hoorden bij de "glashut" (glasblazerij) ook in Kortenoord waar vader ging werken. Het buurtje liep van de 's-Gravenweg tot de oude spoorbaan (nu de Schielandweg). We gingen vaak kijken en zagen hoe de mannen met hun mond de flessen bliezen en wij vroegen om glazen stuiters die met een hengel als stop fungeerden. Het stonk en het was warm daar. Voor de longen was het slecht werk.

Het was een gezellig buurtje waar iedereen elkaar hielp en nooit ruzie was en waar Ames de groenteboer en Valekamp de melkboer woonden. Ook de families Ames, Vrijenhoek, van Willigenburg, Wijnen, Markus, Markestein, Slotjes en Seelen woonden daar. Hannes Markestein heeft eens een prachtige houten maquette gemaakt van de glashut van wel een meter grootte met deurtjes en ramen. Niemand weet waar hij is gebleven.

We hadden een grote zolder waar alle tien kinderen van mijn ouders sliepen en beneden was de bedstede van mijn ouders. We hadden tuintje en een bleekveldje. Later begon Job, de zoon van mijn broer, Jan een kruidenierszaak aan de 's-Gravenweg, vlakbij dokter Hage. Mijn broer Arie heeft jarenlang als doodgraver in Nieuwerkerk gewerkt. Hij woonde ook in Kortenoord. Broer Hannes begon een textielzaakje in Moordrecht maar voordien werkte hij met broer Kees aan de verzakte spoorbaan in Nieuwerkerk. Daar is Kees verongelukt op 27 jarige leeftijd. Ook mijn zus Betje overleed op 27 jarige leeftijd. Zij kreeg de z.g. "vliegende tering" (een snel verlopende vorm van tuberculose).



**Arie van Gelderen**

Ik trouwde met Cor Verboom, een tuinder in groente, tomaten en komkommers. We begonnen een bedrijf aan de Bermweg en verhuisden later naar de Westringdijk waar we twee bungalows lieten bouwen. Een voor ons en een voor onze zoon Cor die later de zaak overnam. Tot ons pensioen hebben we daar gewoond. We verloren twee gehandicapte kinderen in hun pubertijd. Dat was een verdrietige tijd. We waren hervormd en kerkten in de oude hervormde kerk in het dorp. Nu woon ik als weduwe al weer een poosje in Chrysanthemum.



Meneer Cornelis en  
mevrouw Adri Verboom van Gelderen.