

De heer Coen (geb.1922) en Cees Post (geboren 1923) uit Nieuwerkerk a.d. IJssel vertellen over de distilleerderij "De Keizer".

Voor dat we naar Nieuwerkerk verhuisden woonden we in Moordrecht.

Ons geslacht woonde daar sinds 1743.

Opa Th. C. Post geb.1837 is in Moordrecht rond 1860 begonnen met een schoenmakerij en later een kruidenierswinkeltje en slijterij in het pand waar eerst de boekhandel aan het Kerkplein was en nu een dierenwinkel. Zij kregen 5 kinderen waarvan zoon Cornelis T. Post, geb. 1882 de oprichter werd van de distilleerderij waar hij mee begon in de Vissersteeg (nu het linkse gedeelte van de winkel van Aad en Marijke). De slijterij winkel was op de hoek Visserstraat / Dorpsstraat waar zij boven woonden.

Men mocht alleen staand achter de toonbank een borrel schenken, maar niet in glaasjes, "flessianen" genaamd, het mocht geen café zijn, daar waren andere vergunningen voor nodig.

Veel anderen winkeltjes waren ook flessianen, er stond een bank waar op klanten hun bestelde borreltje dronken, dat was niet strafbaar.



Een van de flessen met de etiketten.

Andere familieleden hadden een kleermakerij en de latere Jacques Post was een bekende organist in de R.K. kerk. Zoon Leen Post kocht het pand waar later bakker van Vliet en nog later firma van Gelderen zat (onder aan de stoep kerkplein 17) en begon daar een lappenwinkeltje. In Moordrecht was het drankgebruik zeer hoog, door het armoedige bestaan van de arbeiders die lange dagen werkten, ook kinderarbeid, voor een karig loontje in de steenbakkerij en in de touwslagerijen. Daardoor zocht men vertier in de drank die geld kostte, zo dat de huisvrouw daardoor te weinig geld voor het gezin kreeg, dus was er steeds meer armoede door het drankgebruik. Er waren in het dorp 1802 al 11 slijters (flessianen).

Met 1545 inwoners gebruikten zij gezamenlijk 32 ton bier en 11.520 liter drank. Wat neer kwam op 7.4 liter per inwoner per jaar. Nadat de drankwet in 1881 kwam, die het drankmisbruik moest beteugelen, was het in 1962 naar 2.69 gedaald.



Uiteinde van de 's-Gravenweg bij Kortenoord, ca. 1910. Links de panden van de distilleerderij.

VERHUIZING NAAR NIEUWERKERK.

Het Moordrechtse pand werd te klein, dus kocht vader in 1906 een perceel grond van Pinkse, waar de oude steenbakkerij "De Britten", van de eigenaar Mijnlieff, dat in 1896 was afgebroken. Op de plaats van twee ovens, hoek 's-Gravenweg/ Groenendijk werden twee huizen neergezet, daarachter en daarnaast kwamen de distilleerderij, slijterij, likeurstokerij, limonade en advocaatfabriek. In de winkel stond een bank waar je ook een los borreltje kon drinken, wat door de Kortenoorders veel gebruik van werd gemaakt. (ook al flessianen?) Wegens vele voorschriften, wetgevingen en accijnsbepalingen werd in 1955 de firma omgezet in N.V. Distilleerderij "De Keizer", de naam ontleend aan de roemruchte Keizer Napoleon. Heel lang geleden wist men al dat gemoute gerst tot gisting kan worden gebracht en maakte men daar o.a. bier van. De jeneverstokerijen zijn rond 1600 begonnen, Schiedam werd bekend, in 1883 waren daar 64 mouterijen.



De heren Coen en Cees Post.

Distilleren is het scheiden van bestanddelen van substanties, door verhitting in dampvorm gebracht (condenseren) waar veel apparatuur voor nodig is, o.a. de Alembiek, (de helm) en de koperen verwarmingsketels en verder capsuleer- kurk, lijm en etiketteermachines enz.

In de slijterij/ winkel werden veel flessen verkocht.

Vele soorten jenever, brandewijnen, likeurs en ook advocaat en boerenjongens/meisjes maakten "De Keizer", heerlijke dranken om je vingers bij af te likken. Er stond een bank in de winkel waar men een los borreltje kon drinken, veel Kortenoorders maakten daar gebruik van (ook al flessianen?)

Wij zaten naast de glasblazerij, toen nog in bedrijf maar die in 1930 gesloopt is, dat was een goede klant, waar altijd dorst was met die hitte daar. Vader leverde ook aan cafés, o.a. aan 'Rustwat', 'l'Espérance' en 'De Zwaan'.

Coen en Cees Post moesten als kind met een bakfiets de in stro en papier gerolde bestellingen wegbrengen, ook de handkar met vaten alcohol en bier omhoog duwen aan de spaken van de kar. Deze vaten werden vervoerd vanuit Rotterdam en Delft met de Goudse boot en gelost bij de steiger van café 'Rustwat'.

In 1958 werd grond gekocht voor uitbreiding en een nieuwe distilleerderij gebouwd tegenover het oude bedrijf op de 's-Gravenweg. (later was daar Schotte).

Werknemer Ben.J.Dul (1901-1984) werd in 1957 door burgemeester Vogelaar onderscheiden voor 40 jaar trouwe dienst. Zes broers Post hebben in het bedrijf gewerkt.

HET EINDE VAN HET BEDRIJF.

In de Nieuwerkerkse oudheidskamer staan nog enkele souvenirs van de distilleerderij. In 1972 werd het bedrijf verkocht aan De Allied Breweries, en later aan een bedrijf aan Dirkzwager in Schiedam. Nog steeds (tijdens dit interview in 2008) wordt deze 'De Keizer jenever en Keizerbitter' daar gemaakt, zodat de naam nog steeds blijft voortbestaan.